

Γενετική - κλωνοποίηση και βιοηθική

Αρχιμ. Νικολάου Χατζηγιακολάου

Κατ' ἀρχάς εὐχαριστῶ πολύ, κύριε πρόεδρε, πού εἶχατε τήν καλωσύνη νά μέ τιμήσετε μέ τήν ἀνάθεση αὐτῆς τῆς ὁμιλίας, πού ἀναφέρεται σ' ἓνα ζήτημα τόσο ἐπίκαιο ἀλλά καί τόσο λεπτό καί δύσκολο. Μοῦ εἴπατε πώς εἶμαι εἰδικός, κι ἔτσι μέ καλέσατε. Ἀλλά ἐγώ δέν αἰσθάνομαι πώς κατέχω τό θέμα. Γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς κλωνοποίησεως δέν υπάρχουν εἰδικοί πού γνωρίζουν. Στούς τομεῖς αὐτούς οἵ ἐκπλήξεις μᾶς ἔρχονται σχεδόν κάθε μήνα, σύντομα δέ θά τίς συναντοῦμε κάθε ἑβδομάδα. Γι' αὐτό, αὐτό πού σήμερα λέμε σέ λίγες μέρες τό ἀναιροῦμε ώς ἄστοχο ἡ στήν καλύτερη περίπτωση ώς ξεπερασμένο. Καί αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνο· γιατί ἡ ἀνακάλυψη ἐμφανίζεται αἰφνιδιαστικά πρὸιν ἀπό τήν προεργασία τῆς κατανοήσεως καί ἐπιβάλλει τήν ἐφαρμογή δίχως τήν προστασία τῆς γνώσεως. Μέσα ἀπό τήν ὑφιστάμενη γνώση καί τήν ἐλλείπουσα σκέψη, εὔκολα ἀναδύεται μιά ἀνθρωπότητα προκλητικῆς ἄγνοιας καί ἐνοχης ἀποφασιστηκότητος.

Η ἐπιστημονική ἐπανάσταση προκάλεσε τόν ἐνθουσιασμό τῆς γνώσεως καί εἰσήγαγε τόν ἀνθρωπο, γιά πρώτη φορά, στόν μυστικό χῶρο τῶν μή φαινομένων. Η τεχνολογική ἐπανάσταση, πού χαρακτηρίζει κυρίως τόν αἰώνα μας, ὀδηγεῖ στόν παροξυσμό τῆς φυσικῆς ἀνθρώπινης δυνάμεως καί ὑποκαταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἐτσι, ἡ ρομποτική ὑποκατέστησε τήν μυūκή κίνηση, ἐνῶ ἡ πληροφορική τή μνήμη καί ἡ κυβερνητική τή σκέψη. Σήμερα βρισκόμαστε στό κατώφλι μιᾶς νέας ἐπαναστάσεως: τῆς γενετικῆς, πού ἐδῶ καί χρόνια ἀρχισε καί μόλις τώρα αἰσθανόμαστε τούς κραδασμούς της. Αὐτή ὀδηγεῖ στήν κρίση τῆς ἀνθρώπινης ταυτότητος καί διεγείρει τό πιό φοβερό κέντρο τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως· τόν ἐγωισμό τῆς ὑπο-

καταστάσεως τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό καί ἡ προβληματική της ἔχει καί θεολογικές προεκτάσεις.

Ἡ χαρτογράφηση τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος, ἡ τακτοποίηση δηλαδὴ φυσιολογικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ βιολογικῶν ἰδιωμάτων μέ τά ἀντίστοιχα γονίδια, πού ἐκτιμᾶται ὅτι θά όλοκληρωθεῖ τό 2003, ἡ δυνατότητα τῆς ἀνθρώπινης κλωνοποιήσεως ἡ δημιουργίας διαγονιδιακῶν ὄντων καὶ ἡ ἐπιβολή τῆς γενετικά μεταλλαγμένης διαταξις δίνουν τήν αἰσθηση ὅτι βρισκόμαστε στά πρόθυρα ἐνός κόσμου πού ἔχει ἀνατρέψει τίς μεγαλύτερες σταθερές αὐτοῦ πού ὡς τώρα ἔχουμε γνωρίσει.

Αὔτα πού βασικά θά μεταλλαγοῦν στόν ἀνθρώπινο κόσμο πού ἔτοιμαζόμαστε νά δημιουργήσουμε εἶναι ὁ ρόλος τῆς φύσεως, τό περιεχόμενο τῶν φυσικῶν ὅρων, ἡ ἐννοια τῆς ἀσθένειας, ἡ μέθοδος τῆς θεραπείας, ὁ τρόπος τῆς ἀναπαραγωγῆς, ἡ ούσια τῆς διατροφῆς, οἱ ἀνθρώπινες κοινωνικές καὶ οἰκογενειακές σχέσεις, οἱ ἡθικές παράμετροι, ἡ σημασία τῶν ἀξιῶν. Ἐνῶ ὡς τώρα προγραμματίζαμε καί κάναμε, τώρα ἡ δημιουργία ἔρχεται πρὸν προλάβουμε νά καταλάβουμε καὶ ὁ προγραμματισμός εἶναι ὅχι τί θά κάνουμε ἀλλά τό τί θά τό κάνουμε αὐτό πού μᾶς προέκυψε ὡς δημιουργημα.

Ἐτσι ἐπί παραδείγματι, ἡ κλωνοποίηση, μιά λέξη πού πρὸν ἀπό λίγα χρόνια ἀγνοοῦσαν καί οἱ ἐπιστήμονες, στίς μέρες μας ἀποτελεῖ ἀντικείμενο καί τῶν καθημερινῶν μας συζητήσεων. Ἐνῶ ὅμως εἶναι καθολική ἡ δυνατότητα τῆς χρήσεώς της, εἶναι ἀπρόβλεπτη ἡ ἐπιστημονική προοπτική της καὶ ἐντελῶς ἀπρόσιτη ἡ ἐκτίμηση τῶν συνεπιῶν της. Κανείς δέν φαίνεται νά εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τίς προοπτικές ἡ τίς συνέπειές της οὕτε νά ἐκτιμήσει τό μέλλον της καί τό μέλλον τοῦ κόσμου πού αὐτή θά δημιουργήσει.

Τί εἶναι ἡ κλωνοποίηση;

Κλωνοποίηση εἶναι ἡ δημιουργία βιολογικῶν ἀτόμων γενετικά πανομοιοτύπων μεταξύ τους ἡ μέ κάποιο τρίτο, ζῶν ἡ νεκρό. Ἡ γενετική ταύτιση προκύπτει εἴτε ἀπό τόν διχασμό ἐνός ἀπλοῦ ἐμβρύου, ὅπως συνήθως συμβαίνει φυσιολογικά μέ τά δίδυμα, εἴτε μέ τή μεταφορά γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό ἔνα σωματικό κύτταρο ἐνός ἀτόμου σέ ἔνα μή γονιμοποιημένο ὡάριο ἀπό τό ὄποιο ὅμως ἔχουμε ἀφαιρέσει

τόν πυρήνα, δηλαδή τό γενετικό του περιεχόμενο. Ή διαδικασία αυτή της μεταφορᾶς πυρῆνος ἀποτελεῖ τήν μέθοδο παραγωγῆς τῆς περίφημης προβατίνας Dolly.

Έκτιμαται, χωρίς ὅμως νά ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὅτι δύο ὅμοιοι κλῶνοι, ὅπως και τά δίδυμα, ἄν και ἔχουν ἀκριβῶς τήν ἴδια γενετική σύσταση, μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους και στήν ἐμφάνιση και στή συγκρότηση τῆς προσωπικότητος, μιά πού γεννῶνται σέ διαφορετικές χρονικές περιόδους και ἐποχές, ή δέ προγενετική ἡ μεταγενετική τους ἐμπειρία ποικίλλει¹.

Κλωνοποίηση μπορεῖ νά ἔχουμε ὄλοκληρων ὁργανισμῶν ἢ ἐμβρύων ἢ ιστῶν και ὁργάνων, ἢ μόνον τοῦ DNA.

Οσον ἀφορᾶ στόν καθαρά ἐπιστημονικό χαρακτήρα της, τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν και κατά πόσον ἡ μέθοδος τῆς κλωνοποιήσεως μέ μεταφορά πυρῆνος μπορεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ σέ ἄλλα θηλαστικά και στόν ἀνθρωπο. Ως τώρα χρησιμοποιήθηκε σέ πρόβατο, ἀγελάδα και ποντίκια μόνον.

Στά πρόβατα ἡ τίς ἀγελάδες, ἡ κλωνοποίηση μέ ἐμβρυϊκό διχασμό ἀποτελεῖ παλιά πρακτική, ἀλλά ἡ κλωνοποίηση μέ μεταφορά πυρῆνος φαίνεται πώς ἔχει πολύ μεγαλύτερο ἐπιστημονικό και οἰκονομικό ἐνδιαφέρον.

Οἱ δυνατότητες τῆς κλωνοποιήσεως

Η κλωνοποίηση εἶναι μιά μέθοδος ἡ ὅποια ὑπόσχεται ἀρκετά και ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα. Κατ' ἀρχάς θά μποροῦσε νά βοηθήσει θεαματικά στήν ἀνακάλυψη τῶν μυστικῶν τῆς ζωῆς (τήν ἔξελιξη, τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου), νά λειτουργήσει ὡς θεραπευτική προσέγγιση σέ περιπτώσεις ἀνδρικῆς στειρότητος ἢ νά βοηθήσει ζευγάρια πού ἔχουν ὑψηλό κίνδυνο μεταδόσεως κληρονομικῶν ἀσθενειῶν νά τεκνοποιήσουν χωρίς αὐτό τό ἐνδεχόμενο².

Ἐπίσης δίνει ἀρκετές ἐλπίδες στόν τομέα τῶν μεταμοσχεύσεων. Ετσι θά μποροῦσε νά βοηθήσει στή δημιουργία κλωνοποιημένων ὁργάνων στό ἐργαστήριο εἰς τρόπον ὥστε νά ξεπερασθοῦν τά προβλήματα ἐλλείψεως ἡ ἀντιγονικῆς ἀσυμβατότητος και τελικά ἀπορρίψεως τῶν ὁργάνων.

Μιά δεύτερη ἰδέα, πού συχνότερα ἐμφανίζεται στόν τύπο και τά

ΜΜΕ, και προκαλεῖ θύελλα ἀντιδράσεων και βροχή ἀναπάντητων ἡθικῶν, φιλοσοφικῶν, κοινωνικῶν, ἀλλά και ἰατρικῶν και ἐπιστημονικῶν ἐρωτημάτων, εἶναι ἡ δημιουργία γιά κάθε ἄνθρωπο μιᾶς ἀποθήκης ὁργάνων, ἐνός κλωνοποιημένου ὁμοιώματος, ἀπό τό δόποιο θά μποροῦσε νά λάβει τά ἐφεδρικά ὁργανά του, σέ καιρό ἀνάγκης. Ἐκεῖνο πού φαίνεται πιό εὔκολα ἀποδεκτό ἡθικά εἶναι ἡ προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων νά πάρουν ἔνα μικρό μόνο τμῆμα τοῦ ἵστοῦ τοῦ ἀσθενοῦς, νά το καλλιεργήσουν σέ τμῆμα ἡ ἀκόμη και πλῆρες ὁργανο πού θά μπορεῖ νά ἐμφυτευθεῖ στόν ἀσθενή χωρίς κανένα φόβο ἀπορρίψεως.

Ποιό συγκεκριμένα, ἡ σκέψη εἶναι νά ἀφαιρεθοῦν ὁρισμένα ὑγιῆ κύτταρα τοῦ ἀσθενοῦς μέ μιά ἀπλῆ βελόνη βιοψίας. Αὐτά, μαζί μέ τό κατάλληλο θρεπτικό ὑλικό, ἐμφυτεύονται στό τεχνητό μόσχευμα πού χρησιμεύει ώς σκελετός. Καθώς τά κύτταρα ὀρχίζουν νά διαιροῦνται, τά κλωνοποιημένα γονίδια παράγουν τήν αὐξητική πρωτεΐνη. Ἡ διαδικασία συνεχίζεται γιά μέρες, ἐβδομάδες ἡ καί μῆνες, ὥστε τό μόσχευμα νά ἀποκτήσει τίς ἐπιθυμητές διαστάσεις και νά μεταμοσχευθεῖ στήν πάσχουσα περιοχή. Ἀν αὐτά τά πειράματα πετύχουν, ὁ στόχος εἶναι ἡ ὅλη ἀνάπτυξη τῶν κυττάρων νά λάβει χώρα πάνω σ' ἔνα «ἔξυπνο» βιομόσχευμα τοῦ σχήματος π.χ. τῆς καρδιᾶς, τό δόποιο και τελικά θά μεταμοσχευθεῖ ὀλόκληρο στόν ἀσθενή. Ἡ προοπτική τῶν πειραμάτων αὐτῶν εἶναι περύτου δεκαετής πρὸν δοκιμασθοῦν σέ ἄνθρωπο³.

Μιά τέτοια ἴδεα, πού στήν πραγματικότητα δέν εἶναι και τόσο ἀπόμακρη, ἐκτός ἀπό τό πρόβλημα τῆς ἀσυμβατότητος, θά μποροῦσε νά ἐπιλύσει και αὐτά τῆς ἐλλείψεως ὁργάνων, τῶν ἀπρόβλεπτων περιπλοκῶν τῶν συνήθων μεταμοσχευτικῶν ἐπεμβάσεων, τοῦ πόνου και ἐνδεχομένως τοῦ ὑψηλοῦ κόστους.

Τέλος, οἱ εὐφάνταστοι συνήθως ὑποστηρικτές τῆς κλωνοποιήσεως ἰσχυρίζονται δτι θά ὅδηγήσει τήν ἄνθρωπότητα σέ μιᾶς μορφῆς ἀφθαρσία και ἀθανασία. Ἔτσι, γονεῖς πού χάνουν ἔνα παιδί τους ἀπό μιά σοβαρή πάθηση, θά μποροῦν νά τό ὑποκαταστήσουν μέ τόν κλῶνο του ἡ ἀκόμη ἡ κοινωνία νά ἀναπαραγάγει ἄτομα σπανίων ταλάντων (μουσουργούς, πολιτικούς), χαρακτήρος (ἀγίους, εὐεργέτες) και ἴκανοτήτων (ἰδιοφυῖες).

Οι κίνδυνοι τῆς κλωνοποιήσεως - Ἡθικά προβλήματα

Παρά ταῦτα ὑπάρχει ἔνας ἰσχυρός ἀντίλογος ἀπό τά εὐρύτερα

κοινωνικά στρώματα, θρησκευτικά σώματα, κυβερνητικές ἐπιτροπές, ἀρμόδιους φορεῖς ἢ ἀκόμη καὶ συγκεκριμένες ἐπιστημονικές ὅμαδες.

Τό ἐρώτημα φυσικά παραμένει στό ἐπίπεδο πρωτίστως τῆς ἐπιστημονικῆς δυνατότητος- ἂν μπορεῖ κάτι τέτοιο νά γίνει- ἀλλά καὶ τοῦ ἡθικῶς ἐπιτρεπτοῦ- κατά πόσον ἐπιτρέπεται αὐτό νά γίνει⁴.

Ἐκτός τούτου, γιά νά γίνει τό πείραμα τοῦ Ἐδιμβούργου, χρειάσθηκε νά γονιμοποιηθοῦν 277 ὠάρια ἀπό ἵσαριθμα σωματικά κύτταρα, ἀπό τά δόποια μόνον 29 κατάφεραν νά γίνουν ἔμβρυα. Ἀπό αὐτά τά 13 μπόρεσαν νά ἐμφυτευθοῦν καὶ ἕνα μόνο τελικά νά γεννηθεῖ⁵. Οἱ ἀριθμοί αὐτοί δέν εἶναι μόνον ἐνδεικτικοί τοῦ πόσο ἀπέχει τό «ἐπίτευγμα» τῆς ἀνθρώπινης κλωνοποίησεως μ' αὐτή τήν ἐννοια ἀπό τήν πραγματικότητα, ἀλλά καὶ μιᾶς ἀπό τίς πολλές ἡθικές διαστάσεις τοῦ θέματος· ἢ ἀπώλεια τόσων ἔμβρυων γιά νά ζήσει τό ἔνα.

Ἐπίσης, ἢ κλωνοποίηση θά μποροῦσε νά δημιουργήσει στούς κλώνους (έτεροχρονισμένα δίδυμα) πρωτόγνωρα ψυχολογικά προβλήματα (αἴσθηση προκαθορισμένης πορείας ἢ χρηστικῆς θεωρήσεώς τους ἢ ναρκισσισμοῦ καὶ παθολογικῆς ὑπεροχῆς) ἢ καὶ ἀνεπιθύμητες καὶ ἀπρόβλεπτες ὁργανικές ἀνωμαλίες πού θά ὀδηγοῦσαν ἢ στήν ἔμβρυϊκή καταστροφή τους, ἃν αὐτές ἀνεκαλύπτοντο ἔγκαιρα κατά τή διάρκεια τῆς κυήσεως, ἢ στή μόνιμη ἀναπτηρία τους⁶. Καὶ ἢ ἀναπηρία, ἃν μέν εἶναι φυσική, τήν εὐθύνη τήν ἀναλαμβάνει ἡ φύση· ἃν δῆμας εἶναι προκλητή, ποιός θά μποροῦσε νά ἐπωμισθεῖ τό βάρος τῆς ὑπαιτιότητος καὶ τῶν συνεπειῶν της;

Ἀκόμη ἢ κλωνοποίηση θά ἦταν δυνατόν νά ὀδηγήσει σέ οἰκονομική ἢ ὑποκείμενη σέ ἀνεξέλεγκτα συμφέροντα καὶ προγραμματισμούς θεώρησης τοῦ ἀνθρώπου. Θά μποροῦσε ἐπίσης νά παραδώσει τήν ἀνθρώπινη τύχη, τήν ἀξιοπρέπεια καὶ τό μέλλον στά χέρια κυβερνήσεων ἢ ἔταιρειῶν μέ ἀνήθικους καὶ ἴδιοτελεῖς σκοπούς ἢ ἀσύνετη καὶ ἐπιπόλαιη χρήση.

Αὐτά κατ' ἐπέκτασιν θά μποροῦσαν νά ὀδηγήσουν σέ ὑποβιβασμό τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου ἢ μείωση τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἢ ἀκόμη σέ εὐγονική καὶ ρατσιστική θεώρηση τῆς ζωῆς,

Πνευματικές συνέπειες

Ἡ πρόκληση δῆμας τῆς κλωνοποίησεως δέν ἔχει μόνο βιολογικές, κοινωνικές ἢ ψυχολογικές συνέπειες· κυρίως ἔχει πνευματικές.

α) Μοναδικότητα τοῦ προσώπου καὶ ποικιλότητα

Πρώτη συνέπεια εἶναι ὁ κίνδυνος νά καταστραφεῖ ἡ μοναδικότητα τοῦ προσώπου καὶ ἡ ποικιλότητα τῶν κοινωνιῶν. Μέ τά μέχρι τώρα ἴσχύοντα, οἱ κοινωνίες ἀπαρτίζονται ἀπό ἀναντικατάστατα ἀτομα πού τό κάθε ἔνα ἔχει τή μοναδικότητά του καὶ ὅλα μαζί συνθέτουν τήν μελωδία τῆς κοινωνικῆς πολυφωνίας.

Ο κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἔνα ἀνεπανάληπτο μοναδικό πρόσωπο. Δέν ύποκαθίσταται ἀπό τίποτε καὶ ἀπό κανέναν. Ὁμοιότητες ὑπάρχουν ἀλλά ὅχι ταυτότητα. Ὅλοι εἴμαστε διαφορετικοί καὶ ἔχειωριστοί. Ἡ μοναδικότητα καὶ τό ἀνεπανάληπτον τοῦ κάθε ἀτόμου ὑπογραμμίζουν τήν ἀξία καὶ τονίζουν τή σημασία τοῦ προσώπου.

Ἀντίστοιχα, αὐτό πού περιγράφει τήν κοινωνία καὶ συντηρεῖ τή λειτουργία της εἶναι ἡ ποικιλότητα καὶ ἡ ἀνομοιομορφία.

Στό πρόσωπο συναντᾶ κανείς τήν ἀλήθεια· στήν κοινωνία, στή σχέση, στήν ὅμορφιά. Ἡ μοναδικότητα λοιπόν τοῦ προσώπου καὶ ἡ ποικιλότητα τῶν κοινωνιῶν εἶναι πού δίνονταν στόν κόσμο μας τήν αἴσθηση τοῦ ἀληθινοῦ καὶ τοῦ ὄραιον. Αὐτά ἀπειλεῖ νά ἐκπαραθυρώσει ἡ κλωνοποίηση. Οἱ ἄνθρωποι κινδυνεύουν νά χάσουν τή μοναδικότητά τους, ἀφοῦ θά ὑπάρχουν τά κλωνοποιημένα ὅμοιώματά τους. Ἡ ἀξία τους ὑποβιβάζεται· τά μέν πρωτότυπα θά ἔχουν ἀντίγραφα· ἄρα θά εἶναι ἀντικαταστάσιμα. Τά δέ ἀντίγραφα, οἱ κλῶνοι, θά στεροῦνται τήν ἀξία τῆς πρωτοτυπίας· θά ἀντλοῦν τήν ἀξία τους ἀπό τήν σκοπιμότητα τῆς χρήσεώς τους.

Ἄλλα καὶ μιά κοινωνία ἡ δοποία, ἀντί νά ὑποδέχεται φιλόξενα αὐτό πού τής προκύπτει, θά μπορεῖ νά ἐπιλέγει αὐτό πού ἐπιθυμεῖ, μειώνοντας τίς ἀτέλειες καὶ βάζοντας περιορισμούς στίς διαβαθμίσεις τῶν ποιοτικῶν κριτηρίων θά καταργήσει τήν φυσική ἐπιλογή καὶ στή θέση της θά βάλει τίς ἰδιοτελεῖς οἰκονομικές ἡ ἐταιρικές ἐπιλογές τῶν νόμων καὶ τῶν ἐπιτροπῶν. Ἡ κοινωνία αὐτή στενεύει τό φάσμα τῆς ποικιλότητος θυσιάζοντάς την στό βωμό τῆς φτιαχτῆς τελειότητος.

β) Ἡ παραπλανητική χρήση τῶν μεταφυσικῶν ὅρων

Ἐνα δεύτερο ἀποτέλεσμα τῆς κλωνοποιήσεως καὶ γενικότερα τῆς γενετικῆς εἶναι ὅτι καθαρά μεταφυσικοί ὅροι καὶ ἔννοιες, ὅπως «ἀθανασία», «ἀφθαρσία», «αἰωνιότητα» κ.τ.λ., ἐμφανίζονται στόν

όριζοντα τῶν γενετικῶν κατορθωμάτων καί στή διάλεκτο τῶν κλωνοποιητικῶν ἐπιτευγμάτων μέ μιά ἀπίστευτη εύκολία καί ἐντελῶς τεχνική σημασία⁷. Ἡ σύγχρονη γενετική συνήθως συνοδεύεται ἀπό τόν ὅρο μηχανική, ἡ δέ τεχνολογία προσδιορίζει μιά ἀπό τίς πιό ἐπαναστατικές περιοχές τῆς βιολογίας (βιοτεχνολογία). Ἀν ὅμως ἡ μηχανοποίηση τῶν ἐπιστημῶν ζωῆς ξενίζει καί αἰφνιδιάζει, ἡ ὑποταγή τῶν μεταφυσικῶν ἀληθειῶν ὅχι ἀπλῶς σέ φυσικές παραμέτρους, ἀλλά σέ τεχνολογικές ἀντιλήψεις, σίγουρα δημιουργεῖ τήν ὑποψία ίδεολογικῆς πενίας καί παραπλανητικῶν ὑποσχέσεων. Ἡ χάρη τῆς μεταφυσικῆς ἀλήθειας ὑποκαθίσταται ἀπό τήν ἀλαζονεία τῶν τεχνολογικῶν ὑποσχέσεων· ἡ ζωτικότητα τῆς αὐτεξουσιότητος ἀπό τήν παγερότητα τοῦ αἰτιορρατικοῦ κομπασμοῦ· ἡ ἀφυπνιστική προσδοκία τοῦ θεϊκοῦ κόσμου ἀπό τήν ψευδαίσθηση ἐνός γήινου παραδείσου.

γ) Ἡ ἀλλοίωση τοῦ ἀνθρώπου (πτώση-Βαβέλ)

“Ολα αὐτά ὁδηγοῦν σέ ἔνα κόσμο πού τό κεντρικό του θεμέλιο δέν εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός τῆς ἀγάπης, ἀλλά ὁ μειονεκτικός ψευτοθεός τῆς ἀνθρώπινης ἀνάγκης γιά καταξίωση καί ἐπιτυχία. Ἡ ἴστορία τοῦ ἀνθρώπου ξεκίνησε μέ μιά κίνηση ἐπάρσεως, νά γίνει «ἄς θεός»⁸ γενόμενος τόν ἔναν ἀπηγορευμένο καρπό τοῦ παραδείσου καί ὅχι ἀποδεχόμενος τόν ἀπέραντο κῆπο τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ συνέχεια δέν πείθει καθόλου γιά τό ὅτι ὁ ἀνθρωπός διδάχθηκε ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσεως καί γι' αὐτό ὁ ἐγωισμός του τόν ὑποχρέωσε μόνος του νά οἰκοδομήσει τόν πύργο τῆς δεύτερης πτώσεώς του· αὐτόν πού τόν ἀνάγκαζε νά ἀρνεῖται τήν συνάντηση τοῦ Θεοῦ στή γῆ πού Αὔτός ἐδημιούργησε γιά μᾶς καί νά ἐπιλέγει τήν ὑποταγή τοῦ Θεοῦ στό ἰδιόρρυθμο ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα. Αὔτός εἶναι ὁ πύργος πού ὁδήγησε ὅχι στήν παγκαρπία τοῦ Παραδείσου ἀλλά στή μονοκαρπία τῆς πτώσεως οὔτε στήν πολυφωνία τῆς Πεντηκοστῆς ἀλλά στήν σύγχυση τῆς Βαβέλ.

Τό ἀμάρτημα τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ βαβελική ὀλαζονεία φαίνεται πώς ἐμφανίζονται μέ νέο πρόσωπο στήν ἐποχή μας· τό πρόσωπο τῆς γενετικῆς ἐπάρσεως.

δ) Ἀνθρωπος γεννητικός καί ἀνθρωπος γενετικός

Ο ἀνθρωπος ὅμως πλάσθηκε ἀπό τόν Θεό γεννητικός καί ὅχι

γενετικός. Στήν κτίση, δημιουργός πού γεννᾶ νέες μορφές καί φτιάχνει καινούργια σχήματα είναι μόνον ὁ Θεός, οὔτε οἱ ἄγγελοι αὐτό σημαίνει «γένεσις». Γενετικός είναι μόνον ὁ ἀκτιστος. Αὐτός κτίζει οἱ κτιστοί ἀναπαραγόμεθα· εἴμαστε γεννητικοί.

Ἡ σημερινή τάση είναι νά ἀπορρίψουμε τίς μορφές τοῦ Θεοῦ μέτις δικές μας ἐπιλογές. Οἱ μεταλλαγμένες τροφές φέρονται στήν ἐπιφάνεια νέες γεύσεις καί ἴδιότητες· τά διαγονιδιακά ζῶα ὀδηγοῦν στήν ἐμφάνιση καινούργιων εἰδῶν· ἡ κλωνοποίηση καταργεῖ τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἀνδρικοῦ σπέρματος καί μαζί μέ τόν φυσιολογικό τρόπο ἀναπαραγωγῆς βάζει στό περιθώριο τό ἀρσενικό φύλο σ' ὅλα τά εἰδη. Στήν ἐποχὴ τῆς λατρείας τοῦ ἀνδροκρατικοῦ σεξουαλισμοῦ, τό «ἰσχυρό» φύλο γεύεται τήν βιολογική περιθωριοποίησή του, ἐνῶ ὑπογράφεται ἥδη τό μεγαλύτερο διαζύγιο τῆς ἰστορίας· τό διαζύγιο τῆς σεξουαλικῆς λειτουργίας ἀπό τήν ἀναπαραγωγική ἵερουργία· τῆς ἥδονῆς ἀπό τόν καρπό· τῆς ψυχῆς ἀπό τήν ξωή· τῆς ἔντονης στιγμῆς ἀπό τήν ἀθάνατη συνέπεια· τοῦ ἔσυτοῦ μας ἀπό τόν ἄλλον, τοῦ θελήματός μας ἀπό τόν πάνσοφο νόμο τοῦ Θεοῦ. Τά ώς τώρα αὐτονόητα παραμερίζονται ἀπό τά καινοφανή ἀπρόβλεπτα. Ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ ἀντικαθίσταται ἀπό τόν κόσμο τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας.

ε) Ἡ καταστροφή τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς

Ολα αὐτά ἀπεργάζονται ἔναν ἀνθρώπο πού ἡ ταυτότητά του ἔχει τή σφραγίδα μεγάλων ἐλαττωμάτων καί ἀνεξήγητα ἐπικίνδυνων ἐπιλογῶν.

Ἐτσι ἐκτός ἀπό τήν ἐπαρση καί ἀλαζονεία πού προαναφέραμε, ἡ νέα εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπό μιά ἔντονη ἐγκοσμιότητα καί ἀθεϊσμό. Ὁ Θεός οὔτε ἀναγκαῖος είναι οὔτε ἐπιθυμητός στόν κόσμο τῆς γενετικῆς δημιουργίας. Υπάρχει μόνο γιά νά πανηγυρίζουν τήν κατάργησή Του.

Ἐνα ἄλλο ἐλάττωμα πού καλλιεργεῖ ἡ σύγχρονη γενετική είναι ἡ κρυψώνια. Ὁλα τά ἐπιτεύγματα τά μαθαίνουμε μέ καθυστέρηση. Ἡ Dolly γεννήθηκε στίς 5 Ιουλίου τοῦ 1996· τό γεγονός ὅμως μαθεύτηκε στίς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 1997. Τό πείραμα τῶν κλωνοποιημένων ἐμβρύων ἔγινε τόν Νοέμβριο τοῦ 1998· ἡ ἀνακοίνωση τόν Μαΐο τοῦ 1999. Αὐτά πού τώρα ἐπιτελοῦνται καί κανείς μας ἵσως δέν ὑποψιάζεται οὔτε φαντάζεται θά δοῦν τό φῶς τῆς δημοσιότητος σέ λίγους

μῆνες. Ή έρευνα γίνεται έρήμην τῆς κοινωνίας. Οὕτε ἐλέγχεται οὕτε εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθεῖ· οὕτε προγραμματίζεται οὕτε μπορεῖ νά προγραμματισθεῖ. Οὕτε προβλέπεται οὕτε γίνεται νά προβλεφθεῖ. Θυγατέρα τῆς κρυψίνοις εἶναι ή ἀπουσία τῆς συνέσεως.

Παράλληλα τό ψέμα καὶ ή ἀνειλικρίνεια κυριαρχοῦν στήν προβολή τοῦ κάθε ἐπιτεύγματος. Ἔτσι, ἐνῶ τό βασικό κίνητρο εἶναι ή ἔρευνητική περιέργεια καί τό ἀνικανοποίητο καί αἰτία ή προσωπική φιλοδοξία, αὐτό πού τελικά προβάλλεται ὡς σκοπός τῆς γενετικῆς μηχανικῆς εἶναι δῆθεν κάποιες θεραπευτικές ἐπιτυχίες.

Ἐκκλησιαστική ἀπάντηση στήν γενετική πρόκληση

Πῶς ὅμως ή Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει αὐτή τήν πρόκληση;

Α. Κατ' ἀρχάς, βλέπει δὴ τήν ἐπιστημονική προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου γιά τή γνώση μ' ἓνα ξέχωρο ἐνδιαφέρον καί μέ μιά διάθεση ὅχι μόνο νά δεχθεῖ, ἀλλά καί νά θαυμάσει τό κάθε ἐπίτευγμα. Ἡ διείσδυση στά μυστικά τῆς θεϊκῆς σοφίας ἀφ' ἐνός καί ή ἀνακάλυψη τῶν κρυμμένων ίκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου ἀφ' ἑτέρου δέν μπορεῖ νά τήν ἀφήνουν ἀσυγκίνητη.

Β. Ἡ γενετική μηχανική ὑπόσχεται ἐπανάσταση στήν ἔγκαιρη διάγνωση ἐνός τεράστιου φάσματος ἀσθενειῶν, στήν πρόληψη ἀσθενειῶν πού προκλήθηκαν ἀπό μονογονιδιακές (single-gene) ἀνωμαλίες καί στήν θεραπεία νόσων πού προέρχονται ἀπό τήν ἀλληλεπίδραση γενετικῆς προδιάθεσης καί περιβαλλοντικῶν παραγόντων. Κάθε τί πού προάγει τήν ὑγεία, περιορίζει τήν ἀσθένεια, ἀνακουφίζει τόν κάθε μορφῆς πόνο, ή Ἐκκλησία τό βλέπει ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ καί θά μποροῦσε ὀλόκαρδα νά συμμερισθεῖ τήν ἀνθρώπινη ἀνάγκη καί ἐπιθυμία γιά καλύτερη ὑγεία καί ποιότητα ζωῆς.

Γ. Ἡ Ἐκκλησία στή διαχρονική πορεία της γνώρισε τρεῖς μεγάλους εὐεργέτες: στήν ἀρχή τῆς ζωῆς της τόν διωγμό, στή συνέχεια τήν πρόκληση τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας καί καθ' ὅλη τήν πορεία της τόν πόνο καί τήν ἀδικία. Τό πρῶτο τῆς χάρισε τό αἷμά της, τό δεύτερο τόν πλοῦτο τῆς θεολογίας της καί τό τρίτο τήν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειάς της- τό μεγάλο σκάνδαλο πῶς μπορεῖ νά συνυπάρχει ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μέ τόν πόνο, τήν ἀδικία, τήν κακότητα τοῦ κόσμου. Καί τά τρία φάνηκε πώς θά γκρέμιζαν τό οἰκοδόμημά της. Ἄλλα δέν τά κατάφεραν. Ἀπεναντίας ἀπεργάσθηκαν τή δόξα της. Γι' αὐτό καί ἔχει ἀγα-

πήσει τήν πρόκληση τοῦ διωγμοῦ, τό σκάνδαλο τοῦ πόνου καί τήν ἀντιπαράθεση τοῦ ἐλληνισμοῦ περισσότερο ἀπό ὅ, τι δήποτε ἄλλο.

Στίς μέρες μας φαίνεται πώς ἡ Ἐκκλησία δέχεται τήν ἐπίθεση τῆς ἐπιστήμης μέ τῇ μορφή τῆς γενετικῆς μηχανικῆς. Πολλοί μιλοῦν γιά τήν συρρίκνωση τοῦ ζωτικοῦ χώρου τῆς θρησκείας καί τήν ἀπειλή τοῦ ὁριστικοῦ «τέλους» τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως χαρούμενα ξαναντικρύζει ἔνα νέο εὐεργέτη. Ἡ σημερινὴ ἐπιστημονικὴ διάλεκτος εἶναι γιά τήν περιγραφή τοῦ ἀνθρώπου ὃ, τι ἡ ἐλληνιστική καί πλατωνική γιά τήν διατύπωση τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν της. Ἔτσι, ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη προσφέρει στήν Ἐκκλησία μιά μοναδική εὐκαιρία νά ἐπαναδιατύπωσει τήν ἐμπειρική της ἀποψη περί τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀνθρώπου μέ μιά σύγχρονη καί πολύ ἀκριβέστερη διάλεκτο.

Δ. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει σχέση μέ τόν φόρθιο τοῦ συντηρητισμοῦ οὔτε μέ τήν στενότητα τοῦ σχολαστικισμοῦ. Οὔτε πάλι φοβᾶται τό ἄγνωστο, τό καινούργιο, τό τολμηρό καί τό ωψοκίνδυνο, πού χαρακτηρίζουν τήν γενετική ἐπιστήμη, μιά πού καί ἡ θεολογία μέ τά ἴδια στοιχεῖα ἀντιπαλεύει γιά αἰώνες τώρα.

Μάλιστα, τό καινούργιο τῆς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως εἶναι πιό δύσκολο ἀπ' ὃ, τι τό καινούργιο τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως. Τό ἀγνωστο τοῦ Θεοῦ προέρχεται ἀπό μεγαλύτερο βάθος ἀπ' ὃ, τι τό γενετικό ἀδυτο τοῦ ἀνθρώπου. Ο κίνδυνος τοῦ λάθους εἶναι πιό όλεθροις στή θεολογία ἀπ' ὃ, τι στήν ἐπιστήμη. Τό τόλμημα ὅμως τῆς θεογνωσίας εἶναι πιό μεγαλειώδες ἀπό τήν ἀπόπειρα τῆς αὐτογνωσίας.

Γ' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία δέν ἀμηχανεῖ ἀκόμη καί μπροστά στήν ίκανότητά μας νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ τό γονιδίωμα καί τά μυστικά τῶν μυστικῶν μας. Ἀν αὐτή ἡ ίκανότητα βρίσκεται ὡς δυνατότητα στά χέρια μιᾶς κοινωνίας μέ κριτήριο, ἀρχές καί ἀξίες, τότε αὐτή ἡ ἔξουσία δέν εἶναι κίνδυνος, ἀλλά δημιουργική δύναμη.

Ε. Ὄλα ὅμως αὐτά συνοδεύονται ἀπό ἔνα «ἄλλα», χωρίς τό ὅποιο μοιάζουν μέ ἀφελεῖς ὥραιολογίες. Ἐκεῖνο πού ἐνδιαφέρει τήν Ἐκκλησία εἶναι νά προστατευθεῖ ὃ ἀνθρωπος πνευματικά: ἡ ἐλευθερία του νά ἀναγνωρίζει τόν Θεό, ἡ δύναμή του νά ἀντέχει τήν ἀλήθεια, ἡ ίκανότητά του νά δραματίζεται τήν αἰώνιότητα, ἡ δυνατότητά του νά λειτουργεῖ στό ἀληθινό φρόνημα. Καί δέν μπορεῖ νά κλείσει τά μάτια της μπροστά σέ μιά πραγματικότητα. Οἱ κοινωνίες μας ἔχουν καταστρέψει καί τή γνώση καί τή φύση καί τήν ἀνάγκη. Τό ίδε-

ολογικό τους άπόθεμα είναι πολύ φτωχό. Εύκολα ύποτασσονται στίς συχνά άνυπολόγιστες και παράλογες συνέπειες τοῦ «έπιτεύγματος» πού ύπόσχεται νά φτιάξει τήν ζωή, ἀλλά συντρίβει τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματικό ὅν.

“Η ἐπιστημονική ἔρευνα, μ.” δῆλη της τήν ὁμορφιά και τήν αἴγλη, συχνά γίνεται αὐτοσκοπός και δέν διέπεται ἀπό ἀρχές και ἀξίες αἰώνιες, διπότε, ἀντί νά λύνει τά προβλήματα, δημιουργεῖ νέα και μεγαλύτερα.

”Ετσι σήμερα, χωρίς νά μποροῦμε μέ κανένα τρόπο νά ἀντιδράσουμε οὔτε θέλουμε οὔτε ἐλπίζουμε οὔτε μποροῦμε οὔτε οἱ ἐπιτροπές μας ἀρκοῦν οὔτε οἱ πολιτικοί μας κατανοοῦν οὔτε οἱ νομοθέτες μας προφθαίνουν⁹- αἵτιοκρατικά ὀδηγούμεθα σέ μιά ἀκολουθία πρωτόγνωρων και καινοφανῶν προβλημάτων πού ἡ ἀπάντηση τοῦ καθενός χωριστά και ὅλων μαζί δημιουργεῖ ζάλη, φόβους και αἰσθηση ἀδιεξόδου μεγαλύτερα σέ βαθμό και μέγεθος ἀπό τή χαρά και τόν ἐντυπωσιασμό τοῦ θριαμβευτικοῦ ἔρευνητικοῦ ἐπιτεύγματος. Οἱ δυνατότητές μας είναι μεγαλύτερες ἀπό τίς ἀντοχές μας. ”Έχουμε πλέον τήν δυνατότητα νά βάλουμε στά χέρια μας τέτοιες δυνάμεις πού νά μήν μποροῦμε νά τίς ἐλέγξουμε.

Γιά τούς λόγους αὐτούς, ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τό τρελλό παιχνίδι μέ τήν καταστροφή, οὔτε τήν ἀναδυόμενη εὐγονική ἀντίληψη τῆς ζωῆς και τῆς κοινωνίας, οὔτε τήν ἀπειλή τῆς οἰκονομικῆς αἰχμαλωσίας και τοῦ ἔταιρικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ, οὔτε τή θυσία τοῦ προσώπου στό βωμό τῶν χρηστικῶν και χρησιμοθηρικῶν ἀντιλήψεων και «ἄξιῶν», οὔτε φυσικά τό καινοφανές τέρας τῆς βιολογικῆς φιλοξωΐας και τῆς παθολογικῆς ἀλαζονείας, οὔτε τό ἀχόρταγο κυνηγητό τῆς ἔξουσίας ἐπί τῆς φύσης γιατί σταδιακά ὀδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῆς αὐτεξουσιότητος. ”Ολα αὐτά τά ἀρνεῖται και γιατί καταστρέφουν τόν αἰώνιο και θεόμορφο ἄνθρωπο, ἀλλά και γιατί ἀποτελοῦν συμπτώματα μιᾶς παθολογικῆς ψυχικῆς λειτουργίας πού στηρίζεται στό ἀνικανοποίητο τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἀποπροσανατολιστική πολυπραγμοσύνη και περιέργειά του και στήν ἐπηρμένη διάθεσή του νά διορθώσει τό «θεϊκό»...λάθος.

ΣΤ. ”Ο,τι ἔχει ζωντάνια, ίκμάδα και διακριτική ὁμορφιά στήν Ἐκκλησία είναι αὐτό πού οἱ «ἐπιστήμονές» της, οἱ θεοφόροι και θεόπτες πατέρες της κάνουν, ἀκόμη και σήμερα, μέσα στά ἔργαστήρια τῆς ἑρήμου, στά σπήλαια και στά ἀσκηταριά. Αὐτοί ἔκει ψηλαφοῦν

τά μυστικά τοῦ Θεοῦ, ἀφουγκράζονται τήν ἀνάσα Του καὶ ἐδῶ καὶ αἰώνες ἔχουν δλοκληρώσει δλα τά πειράματά τους καὶ ἔχουν χαρτογραφήσει σέ κάθε του λεπτομέρεια τό «πνευματικό γονιδίωμα» τοῦ ἀνθρώπου. Αύτό το γονιδίωμα μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μέσα ἀπό τόν πατερικό καὶ παραδοσιακό λόγο της.

Μέ βάση αὐτή τήν ἐμπειρία, ἡ Ἐκκλησία πιστεύει μόνο στήν πνευματική κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου στήν ἀνάγκη νά λειτουργεῖ ώς ὥραριο, νά γίνει δηλαδή «Θηλυκός», δεκτικός, νά ἀποβάλει τόν πυργίνα τῆς ἐγωιστικῆς ταυτότητός του-τό λίγο καί μικρό πού εἶναι- καί στή θέση του νά ἐγκαταστήσει τό «γενετικό ύλικό» τοῦ Θεοῦ -τό μεγάλο πού μπορεῖ νά γίνει. Ἔτσι καὶ μόνον θά ἀποφύγει τήν καταστροφή τοῦ προσώπου του, τήν ἀπώλεια τῆς μοναδικότητός του. Ἔτσι θά πετύχει καὶ τόν αἰώνιο προορισμό του· νά γίνει «θεϊκός κλῶνος». Ὁχι τό μικρό· ἐμπαθής καὶ ἀδύνατος θεός δημιουργός, ἀλλά τό μεγάλο· αὐθεντικό ὅμοιώμα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ.

Υποσημειώσεις

1. Mc Laren, Anne, Cloning, 15th Annual Meeting of the European Society for Human Reproduction and Embryology, June 1999, p.20.
2. Harris, John, «Goodbye Dolly» The ethics of Human Cloning, Journal of Medical Ethics, 23,6, December 1997, p. 357.
3. Laino, Charlene, Building Smart Organs- from scratch, <http://www.msnbc.com/news/234453.asp>.
4. Savulescu, Julian, Should we Clone Human Beings ? Cloning as a Source of Tissue for Transplantation, Journal of Medical Ethics, April 1999, 25, pp. 87-95.
5. Wensley Dana, Being Human: Science and Philosophy of Cloning, Bulletin of Medical Ethics, 148, may 1999, p.14.
6. Nussbaum, Martha, & Sunstein, Cass, Clones and Clones: Facts and Fantacies about Human Cloning, W.W. Norton Co, New York, 1998.
7. Στή Λεωφόρο τῆς «Ἀθανασίας»- ἀφιέρωμα στή γενετική, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 24 Απριλίου 1999.
8. Γεν. γ' 5.
9. Human Genetic Advisory Commission, Cloning Issues in Reproduction, Science and Medicine, Bulletin of Medical Ethics, 144, December 1998/January 1999, p.9.

