

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

(εἰσήγηση σὲ στρογγυλὴ τράπεζα)

‘Αρχιμ. Νικόλαου Χατζηνικολάου
Βιοϊατρικοῦ Τεχνολόγου HARVARD - MIT

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Μᾶς ἀπομένουν λίγα χρόνια εύτυχισμένα προτοῦ γίνουμε ίκανοι νὰ χειριζόμαστε τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα», γράφει ὁ Jacques Testart στὸ περίφημο βιβλίο του «Τὸ Διάφανο Αὔγο».

«Ἐχουμε χρέος νὰ βελτιώσουμε τὸ ἀνθρώπινο εἶδος», ίσχυρίζεται ὁ Robert Edwards.

«Κανένα νεογέννητο δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγνωρίζεται ως ἀνθρώπινο πρὶν περάσει ἀπὸ ὅρισμένα τέστ γιὰ τὰ γενετικὰ του χαρίσματα... Ἀν ἀποτύχει σ’ αὐτὰ τὰ τέστ, χάνει τὸ δικαίωμα στὴ ζωή», γράφει ὁ Francis Crick (Νόμπελ Ιατρικῆς γιὰ τὸ DNA).

Διαβάζοντας κανείς αὐτὲς τὶς ἀπόψεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ τρία μοναδικὰ βαρύνουσας γνώμης πρόσωπα διαβλέπει ἐνα φόβο μὲ μεγάλη ἀπαισιοδοξία στὴν πρώτη, μιὰ ἔπαρση χωρὶς καμμία ἀναστολὴ στὴ δεύτερη καὶ μιὰ σκληρότητα μὲ μεγάλη σαφήνεια στὴν τρίτη.

“Ἐνας νέος ἄγνωστος ως τώρα τύπος προσέγγισης πρὸς αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση ἀνατέλλει στὶς μέρες μας. Ὁ ἀνθρωπος παύει σιγὰ-σιγὰ νὰ βρίσκεται στὰ χέρια τῆς ψυχολογίας ἢ τῆς κοινωνιολογίας. Χάνει τὴν αἴσθηση τῆς ψυχῆς του ως ψυχισμοῦ. Ἀπὸ καιρὸ ξέφυγε κι’ ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς φιλοσοφίας ἢ τῆς θεολογίας. Ἐχασε τὴν αἴσθηση τῆς ψυχῆς του ως πνεύματος. Ἡδη ὅλο του τὸ εἶναι φαίνεται νὰ συρρικνώνεται σὲ ἐνα κύτταρο. Γίνεται ὑποχείριο τῆς βιολογίας. Μιᾶς βιολογίας ὅμως ποὺ χάνει τὴν αἴσθηση τοῦ μυστηρίου καὶ δανείζεται ἀπὸ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες ὅ,τι σκληρότερο ἔχουν: τὸν μηχανικὸ καὶ τεχνολογικὸ χαρακτῆρα. Γενετικὴ Μηχανική, Βιοτεχνολογία, Ἀναπαραγωγικὲς Τεχνολογίες. Τὸ κύτταρο καὶ ἡ ζωή, τὸ ἔμβρυο καὶ ἡ γέννηση πῆραν πλέον μηχανικὸ χαρακτῆρα. Καὶ ἡ κοινωνία, ὅσο ἀπομεινάρι της διαθέτει ἀκόμη γονίδια σκέψης καὶ κρίσεως καὶ ὅσο μπορεῖ προβληματίζεται καὶ ὀργανώνει συνέδρια σὰν αὐτό.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κάποιες μαγικές λέξεις, πολὺ ἄγνωστες ως τώρα, ἐντελῶς καινοφανεῖς, δίνουν τὸ στῆγμα τῆς νέας ἐπιστήμης.

a) Χαρτογράφηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος ἢ γενώματος (human genome mapping)

Γονιδίωμα ἢ γενώματα εἶναι ἔνα ἀπλοειδὲς σύνολο χρωμοσωμάτων μαζὶ μὲ τὰ γονίδια ποὺ περιέχουν. Κάθε γονιδίωμα περιλαμβάνει δισεκατομμύρια βάσεων DNA καὶ ἄλλο γενετικὸν ὑλικό ἔτσι ὥστε νὰ ἀποτελῇ τὴν γενετικὴν ταυτότητα ἐνὸς συγκεκριμένου ἀνθρώπου. Ὁ σκοπὸς τοῦ HGP (Human Genome Project) εἶναι νὰ ταυτοποιήσῃ τὸ σύνολο τῶν κληρονομουμένων ὁδηγιῶν ποὺ περιέχονται στὰ κύτταρά μας καὶ νὰ διαβάσῃ τὸ πλῆρες γενετικὸν κείμενο ποὺ συναπαρτίζει τὸ κληρονομικὸν μας ὑλικό.

Τὸ HGP ἔχει δύο κύριες συνιστῶσες: ἡ πρώτη καὶ κύρια εἶναι ἡ σύνταξη χρωματοσωματικῶν ἢ γονιδιακῶν χαρτῶν καὶ διαγραμμάτων ποὺ βοηθοῦν στὸν ἐντοπισμὸν εἰδικῶν γονιδίων ὑπεύθυνων γιὰ συγκεκριμένα ἀνθρώπινα χαρακτηριστικὰ καὶ ἀσθένειες.

Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ διάταξη τοῦ DNA. Μόλις ἐντοπισθεῖ ἔνα γονίδιο στὸ χάρτη, τὸ ἐπόμενο βῆμα εἶναι νὰ προσδιορισθῇ ἡ διάταξη τοῦ DNA γιὰ κάθε γονίδιο. Αὐτὴ ἡ σειρὰ καὶ διάταξη τῶν βάσεων προσδιορίζει τὶς πληροφορίες ποὺ μεταφέρουν τὰ γονίδια.

Οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς παρέχει ἡ χαρτογράφηση τῶν γονιδίων καὶ ἡ διάταξη τοῦ DNA θὰ δημιουργήσουν ἐπανάσταση στὴν κατανόηση τοῦ μηχανισμοῦ μὲ τὸν ὅποιο τὰ γονίδια ἐλέγχουν τὴν λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, πράγμα ποὺ θὰ ἀνοίξει τὸ δρόμο στὴν ἐπινόηση νέων κλινικῶν μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης καὶ θεραπείας ἀσθενειῶν τοῦ ἀνθρώπου.¹

β) Γενετικὴ ἀπεικόνιση (genetic screening)

Ἡ γενετικὴ ἀπεικόνιση μπορεῖ νὰ γίνῃ γιὰ ἐντοπισμὸν φορέων λανθανουσῶν γενετικῶν ἀσθενειῶν ὅπως κυστικὴ ἴνωσις (cystic fibrosis) ἢ δρεπανοκυτταρικὴ ἀναιμία. Ἐπίσης μπορεῖ νὰ γίνῃ προσυμπτωματικὰ μὲ σκοπὸ τὴν πρόβλεψη διαταραχῶν ὅπως ἡ ἀσθένεια τοῦ Huntington. Τέλος ὑπάρχει καὶ ἡ προγεννητικὴ ἀπεικόνιση γιὰ τὸν προσδιορισμὸν ἐνὸς φάσματος γενετικῶν στοιχείων του ἐμβρύου.²

1. New Frontiers in Genetic Testing and Screening: *The Human Project*, Center for Biomedical Ethics, University of Minnesota, August 1993, σ. 2.

2. BMA: *Medical Ethics Today*, 1993, σ. 129.

γ) Γονιδιακή θεραπεία (gene therapy)³

‘Η γονιδιακή θεραπεία σωματικῶν κυττάρων έχει πολὺ μικρὴ ἴστορία στὴν ἐφαρμογὴ της καὶ ἡ βασικὴ της ἰδέα εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ ἐνὸς κανονικοῦ γονιδίου σὲ κάποιον ἀσθενῆ προκειμένου νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴ λειτουργία ἐνὸς ἐλαττωματικοῦ γονιδίου. Πρὸς τὸ παρὸν ἡ θεραπεία γίνεται μὲ αἵμοσφαιρία (αἵματικὰ κύτταρα).

‘Η μέθοδος παρουσιάζει τὰ ἔξης προβλήματα:

— Τὸ ὑγιὲς γονίδιο πρέπει νὰ εἰσαχθῇ σὲ μεγάλο ἀριθμὸ κυττάρων.

— Τὸ εἰσαγόμενο γονίδιο δὲν πρέπει νὰ εἰσαχθῇ σὲ λάθος θέση στὴν ἀκολουθία τοῦ DNA.

— Πρέπει νὰ εἴμαστε ἀρκετὰ σίγουροι ὅτι ὁ λόγος κινδύνου πρὸς ὄφελος εἶναι πολὺ μικρὸς διότι ὑπάρχει πιθανότητα προκλήσεως διαφόρων μορφῶν καρκίνου.

— Γιὰ διάφορες γενετικὲς ἀσθένειες τὸ γονίδιο έχει ἐντοπισθῇ ἀλλὰ γιὰ τὶς περισσότερες ἀκόμη ὅχι.

Τὸ πλεονέκτημα τοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ ἀνώμαλου γονιδίου εἶναι ὅτι μόλις βρεθεῖ τὸ γονίδιο, μπορεῖ νὰ προσδιορισθῇ καὶ ἡ πρωτεῖνη ποὺ παράγει. Τότε εἶναι δυνατὸν μὲ γενετικὲς τεχνικὲς νὰ παραχθοῦν μεγάλες ποσότητες τῆς πρωτεΐνης οἱ δόποιες εἰσαγόμενες στὸν ὄργανισμὸ τοῦ ἀσθενοῦς νὰ ἀναστρέψουν ἥ τουλάχιστον νὰ ἀναστείλουν τὴν ἔξελιξη τῆς ἀσθένειας.

‘Η γονιδιακή θεραπεία γενετικῶν κυττάρων (germ-line therapy) περιλαμβάνει εἰσαγωγὴ ἐνὸς κανονικοῦ γονιδίου στὸ γενετικὸ ὄλικὸ τοῦ ὡαρίου ἥ τοῦ σπέρματος ὥστε αὐτὸ νὰ περάσῃ στὶς ἐπερχόμενες γενεές. Ἐπειδὴ ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ κίνδυνος γενετικῆς φθορᾶς κατὰ τὴν διαδικασίᾳ ἥ ἡ ἀπώλεια γονιδίου μὲ ἀπόκρυφες ἰδιότητες, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκτιμηθοῦν, ὅλοι οἱ ἐρευνητικοὶ φορεῖς συμφωνοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ θεραπεία νὰ μὴν ἐπιχειρεῖται. Στὶς χῶρες τοῦ ‘Ηνωμένου Βασίλειου ἡ Human Fertilization and Embryology Act τοῦ 1990 τὴν ἀπαγορεύει ρητῶς. Τὸ ἕδιο καὶ στὴν Ἀμερική, Ἰαπωνίᾳ, Εὐρώπῃ.

δ) Γενετικὴ συμβουλευτικὴ (genetic counseling)

Αὔτὴ ἡ συμβουλευτικὴ εἶναι μία διαδικασία ἐπικοινωνίας ποὺ περιλαμβάνει τὰ ἀνθρώπινα προβλήματα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν προσβολὴ ἥ τὸν κίνδυνο προσβολῆς μιᾶς γενετικῆς διαταραχῆς σὲ μιὰ οἰκογένεια.

‘Η διαδικασία περιλαμβάνει μιὰ προσπάθεια, ἐνὸς ἥ περισσοτέρων

3. The Catholic Health Association of USA, *HUMAN GENETICS, Ethical Issues in Genetic Testing, Counseling and Therapy*, 1990, σ. 7.

έξειδικευμένων και κατάλληλα έκπαιδευμένων άνθρωπων νὰ βοηθήσουν τὸ ἄτομο ἥ τὴν οἰκογένεια:

- νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ ἰατρικὸ συμβὰν, τὴν διάγνωση, τὴν πιθανὴ πορεία τῆς διαταραχῆς και τὶς ύπαρχουσες δυνατότητες.
- νὰ ἀποτιμήσουν σωστὰ τὸν ρόλο τῆς κληρονομικότητος στὴν ἀσθένεια και τὸν κίνδυνο νὰ ἐπισυμβῇ σὲ συγκεκριμένους συγγενεῖς.
- νὰ ἐπιλέξουν τὸν τρόπο ἀντιδράσεως ποὺ τοὺς ταιριάζει μὲ βάση τὸν κίνδυνο, τοὺς στόχους τῆς οἰκογένειας, τὰ ἡθικὰ και θρησκευτικὰ τους κριτήρια και νὰ ἐπισυμβῇ σὲ συγκεκριμένους συγγενεῖς.
- νὰ ἐπιλέξουν τὸν τρόπο ἀντιδράσεως ποὺ τοὺς ταιριάζει μὲ βάση τὸν κίνδυνο, τοὺς στόχους τῆς οἰκογένειας, τὰ ἡθικὰ και θρησκευτικὰ τους κριτήρια και νὰ συμμορφωθοῦν μὲ αὐτὴ τους τὴν ἀπόφαση.
- νὰ προσαρμόσουν μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὴν ζωὴ τους στὸ πρόβλημα τῆς οἰκογένειας ἥ ἐνὸς μέλους της.⁴

Γ. Η ΕΛΠΙΔΑ

Ἡ ἐκρηκτικὴ πρόοδος τῆς μοριακῆς βιολογίας τὴν ἐπέβαλε πλέον ὡς ἀναγκαία στὴν ἰατρικὴ και κυρίως στὴ γενετική. Ἡδη ὁ ἀριθμὸς ἀναγνωρίσεως, ἐντοπίσεως ἥ ταυτοποιήσεως τῶν γονιδίων τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος αὐξάνει ταχύτατα. Προσπάθειες γιὰ χαρτογράφηση και ἀνάλυση συγκεκριμένων διατάξεων και ἀκολουθῶν γονιδίων χρηματοδοτοῦνται ἀδρὰ στὶς ΗΠΑ, τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως και τὴν Ἱαπωνία. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ αἰῶνα μας πιστεύεται ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ 50.000 - 100.000 γονίδια τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος θὰ ἔχουν ἀπομονωθῆ και ταυτοποιηθῆ.

Ἡ γενετικὴ μηχανικὴ ὑπόσχεται ἐπανάσταση στὴν ἔγκαιρη διάγνωση ἐνὸς τεράστιου φάσματος ἀσθενειῶν, στὴν πρόληψη ἀσθενειῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ μονογονιδιακὲς (single-gene) ἀνωμαλίες και στὴ θεραπεία νόσων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση γενετικῆς προδιάθεσης και περιβαλλοντικῶν παραγόντων. Ἡδη ἀπὸ τὸ 1991 ἔχουν ἀναγνωρισθῆ 4.300 μονογονιδιακὲς διαταραχὲς και σὲ 10% ἀπὸ αὐτὲς εἶχε καθοριστῆ ἥ πρωτεϊνικὴ ἀνωμαλία. Ὑπολογίζεται ὅτι στὶς μέρες μας ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἔχει σχεδὸν διπλασιασθῆ και στὴν προσεχῆ δεκαετία θὰ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας πλήρεις χάρτες σχεδὸν κάθε χρωμοσώματος.⁵

4. Ad hoc Committee on Genetic Counseling of the American Society of Human Genetics «*Genetic Counseling*», Am Jour of Human Genetics 27:240-242, 1975.

5. Bankowski, Z.: *Genetics, Ethics and Human Values*, Geneva, 1991, σ. vi.

Πρὸς τὸ παρὸν ὑπάρχουν μερικὲς χιλιάδες γονιδίων ποὺ ἔχουν χαρτογραφηθῆ μέχρις ἐνὸς χρωμοσώματος· τέτοια εἶναι τὰ γονίδια ποὺ προκαλοῦν κυστικὴ ἴνωση (cystic fibrosis), αἴμοσφαιρινοπάθειες, αἴμολυτικὲς ἀναιμίες, φαινυλοκετονουρία καὶ αἴμοφιλία. Σύντομα πιστεύεται ὅτι θὰ ἔχει δόλοκληρωθῆ καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀσθένεια τοῦ Huntington καὶ μερικὲς ἀσθένειες τοῦ μυϊκοῦ συστήματος ὅπως ἡ μυϊκὴ δυστροφία τοῦ Duchenne.

΄Υπολογίζεται ὅτι 1% περίπου ἀπὸ τὰ νεογέννητα παιδιὰ παγκοσμίως ἔχουν μονογονιδιακὲς διαταραχές. ΄Ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι δυνατὸν νὰ διαγνωσθοῦν περισσότερες ἀπὸ 100 ἀσθένειες μὲ δειγματοληψία πλακοῦντος τὴν 8η μέχρι τὴν 10η ἑβδομάδα τῆς κυήσεως ἡ μὲ ἀμνιοκέντηση καὶ κυτταρολογικὴ ἀνάλυση τὴν 16η-18η ἑβδομάδα. ΄Ἐπίσης μποροῦν νὰ ἐντοπισθοῦν ἐμβρυϊκὲς δυσπλασίες μὲ ὑπέρηχους, ὅσο δὲ βελτιώνονται οἱ τεχνικὲς τὸσο αὐξάνει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενειῶν ποὺ μποροῦν νὰ διαγνωσθοῦν προγεννητικά.

΄Αλλὰ καὶ ἡ φύση κληρονομικῶν ἀσθενειῶν ὅπως καὶ κοινῶν ἀσθενειῶν μὲ γενετικὴ συνιστῶσα ὅπως οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις, μερικὲς μορφὲς καρκίνου, ὁ διαβήτης, τὸ πεπτικὸ ἔλκος, ὑπέρταση, ρευματικὴ ἀρθρίτιδα, διαταραχὲς τοῦ νευρικοῦ συστήματος, σχιζοφρένεια, μανιοκατάθλιψη, ἡ ἀσθένεια τοῦ Alzheimer μπορεῖ νὰ κατανοηθῇ. Ή κατανόηση τῆς φύσεως τῶν ἀσθενειῶν ἀνοίγει νέους ὁρίζοντες στὸν ἔλεγχό τους μέσω προγεννητικῆς διάγνωσης καὶ νέων μεθόδων προσυμπτωματικῆς θεραπείας πρὶν ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐκδήλωση τῆς πάθησης.⁶

΄Ἐν τῷ μεταξὺ καινούργιες τεχνικὲς ὅπως ἡ γονιδιακὴ ἐνίσχυση, DNA διάγνωση κ.τ.λ. πιθανόν σύντομα νὰ περάσουν στὴν καθημερινὴ χρήση ὅχι μόνο στὰ μεγάλα κέντρα ἀλλὰ καὶ στὰ περιφερειακὰ ἔργαστηρια καὶ ἰατρεῖα δεδομένου ὅτι οἱ τεχνικὲς αὐτὲς εἶναι ἀπλές, γρήγορες καὶ φθηνὲς καὶ εὔκολο νὰ μεταφερθοῦν καὶ στὰ ἔργαστηρια τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξιν χωρῶν.

Βέβαια γιὰ νὰ περάσουν αὐτὰ στὴν πράξη πρέπει ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα νὰ ξεπεράσῃ τὰ προβλήματα τῶν ἥθικῶν ἀναστολῶν καὶ νὰ πείσῃ ὅτι οἱ μέθοδοι αὐτὲς ἀνάλυσης καὶ θεραπείας, ἃν καὶ πιὸ ἀποτελεσματικές, δὲν διαφέρουν στὴ φύση τους ἀπὸ τὶς ἵσχυουσες.

Δ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

΄Ολο ὅμως αὐτὸ τὸ ἐντυπωσιακὸ καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα δὲν εἶναι ἄμοιρο μιᾶς ἐντονης προβληματικῆς καὶ μιᾶς μεγαλύτερης ἀνησυχίας ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν πρωτόγνωρο καὶ τολμηρὸ χαρακτῆρα τῆς μεθόδου. Ή φαινομένη ἀξία τῆς γενετικῆς μηχανικῆς ἀκούγεται τεράστια, ὅλοι ὅμως κα-

6. Nakajma, H. in Bankwski. Z. αὐτ. σ. 8.

τανοοῦμε ὅτι ὁ κύριος χαρακτῆρας τῆς σχετικῆς ἔρευνας καὶ τῶν τεχνικῶν ἐφαρμογῶν δὲν εἶναι ἡ θεραπεία ἡ ἡ πρόληψη τῶν γενετικῶν ἀσθενειῶν τούλαχιστον ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι ἡ ἀπόκτηση καινούργιων γνώσεων. Συνεπῶς τὰ περισσότερα ἡθικὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς μεθόδους αὐτὲς δὲν ἔχουν τόσο νὰ κάνουν μὲ τὴν φύση τῆς ἔρευνας ὅσο μὲ τὴν χρήση της. "Ετσι πιστεύουν οἱ Ἐπιτροπὲς. Καὶ ἡ χρήση αὐτὴ πρέπει νὰ ἀποσκοπῇ στὸ καλὸ τῶν ἀτόμων, τῶν κοινωνιῶν καὶ τῶν μελλοντικῶν γενεῶν. Γι' αὐτὸ καὶ κοινὴ πεποίθηση εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς ἔρευνητικῆς κατεύθυνσης ἀπὸ εἰδικὲς ἐπιτροπὲς καὶ ἡ ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ ὥστε ἡ ἀνταπόκρισή του νὰ ἐλέγχῃ τὴν πορεία τῶν πραγμάτων.

"Ας δοῦμε λοιπὸν μερικὰ ἔρωτήματα ποὺ ἀπὸ μόνα τους ἀνακύπτουν:

- Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ διαγνωστικὴ τεχνολογία ἔξελίσσεται πολὺ ταχύτερα ἀπὸ τὴν προληπτικὴ καὶ τὴν θεραπευτικὴ, τί βοηθάει νὰ ξέρει κανεὶς νωρίτερα καὶ ἀκριβέστερα τὴν ἀσθένειά του;
- Ποιὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς ἐνὸς τέτοιου ἀτόμου θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν; Εἶναι ὥριμη ἡ κοινωνία νὰ ἀνακουφίσῃ ψυχολογικὰ καὶ νὰ ἐντάξῃ κοινωνικὰ τέτοια ἄτομα ποὺ, ἐνῷ γνωρίζουν τὴν πάθησή τους, δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς βοηθήσῃ ἰατρικά;
- Στὴν περίπτωση προγεννητικοῦ ἔλεγχου, ἡ μόνη βοήθεια ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γενετικὴ συμβουλευτικὴ σὲ πλεῖστες περιπτώσεις εἶναι ἡ ἔκτρωση, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ νὰ γίνῃ πραγματικότητα ἡ γενικὴ θεραπεία οἱ θεραπεύσιμες ἀσθένειες θὰ εἶναι ἐλάχιστες.
- "Αν τελικὰ γεννηθῇ ἄτομο μὲ ἀρνητικὴ διάγνωση, πρέπει ἡ πληροφορία τῆς γενετικῆς του διαταραχῆς νὰ τοῦ κοινοποιηθῇ καὶ ἂν ναὶ πῶς καὶ πότε;
- Ποιὸς εἶναι ἀρμόδιος νὰ δώσῃ συγκατάθεση γιὰ γενετικὲς παρεμβάσεις, ἴδιως ὅταν πρόκειται αὐτὲς νὰ ἐπηρεάσουν μελλοντικὲς γενεές;
- Ποιὸς εἶναι ἀρμόδιος νὰ ἀποφανθῇ ποιὲς πληροφορίες γενετικοῦ κινδύνου πρέπει νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ κάτω ἀπὸ ποιὲς περιστάσεις εἶναι αὐτὸ εὐθύνη τοῦ ἔργαστηρίου, τῆς κλινικῆς, τῶν ἰατρικῶν ἐταιρειῶν, τῶν γιατρῶν ἡ ἄλλων φορέων;
- Υπάρχουν περιπτώσεις ὑποχρεωτικοῦ γενετικοῦ ἔλεγχου καὶ ἂν ναὶ πῶς αὐτὸ θα συνδυασθῇ μὲ τὴν αὐτονομία τοῦ προσώπου τοῦ ἀσθενοῦς; Πῶς ἐπίσης θὰ διασφαλισθῇ ἡ σωστὴ καὶ ἐμπιστευτικὴ χρήση τῶν ἀποτελεσμάτων;
- Οἱ γενετικοὶ σύμβουλοι πρέπει νὰ τὰ ἀποκαλύπτουν ὅλα στοὺς ἀσθενεῖς καὶ νὰ εἶναι οὐδέτεροι στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἀπόφασης ἡ

νὰ ἔκφέρουν γνώμη; Εἶναι ύποχρεωμένοι νὰ δίδουν πληροφορίες ποὺ σχετίζονται μὲ οὐδέτερες μὲ τὴν ὑγεία γνώσεις, ὅπως π.χ. τὸ φύλο τοῦ ἐμβρύου;

- Εἶναι ύποχρεωμένος ὁ ἀσθενὴς νὰ δώσῃ πληροφορίες γιὰ τὴν κατάστασή του στὸν ἔργοδότη, ἀφοῦ αὐτὸς μπορεῖ νὰ τὸν ἀπολύσῃ ἢ νὰ μὴν τὸν προσλάβῃ;
- Ποιὸς καθορίζει τὰ δικαιώματα τῶν ἀσφαλιστικῶν ἐταιρειῶν νὰ γνωρίζουν τὴν γενετικὴ εἰκόνα τοῦ ἀσφαλιζομένου;
- Πῶς θὰ προληφθῇ ὁ κίνδυνος ἐμπορικῆς ἐκμετάλλευσης τῶν προϊόντων τῆς γενετικῆς;

E. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εἶναι κοινὴ πεποίθηση ὅτι βρισκόμαστε στὸ ξεκίνημα τῆς ψηλάφησης τῶν βασικῶν στοιχείων ποὺ προσδιορίζουν τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους. Αὐτῶν τῶν στοιχείων ποὺ καθορίζουν ὅχι μόνο τὰ φυσικὰ γνωρίσματα μας, ἀλλὰ πολὺ πιθανὸν καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς συμπεριφορᾶς μας.

‘Η ἐπιστήμη καὶ ἡ κοινωνία δείχνουν νὰ συστέλλονται μόνο στὸ φόβο τῶν κινδύνων ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση τῶν ἐρευνητικῶν ἐπιτευγμάτων τῆς Γενετικῆς Μηχανικῆς. Μὲ ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις ἡ φύση τῆς γενετικῆς γνώσεως δὲ συζητεῖται καὶ τόσο σὰν πρόβλημα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἡθικὴ τῶν ἡμερῶν μας ἐμφανίζεται ἐντονα πρακτικὴ καὶ κοινωνική, συμβατικὴ καὶ συμφωνητική, συμβιβαστικὴ καὶ ἐλάχιστα φιλοσοφική.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ ποιὸ βαθμὸ πρέπει νὰ ἐλεγχθῇ ἡ ἔρευνα καὶ ποιὸς νὰ τὴν ἐλέγξῃ; πῶς νὰ ἀποκλεισθοῦν οἱ κακὲς συνέπειες (ποιὲς εἶναι αὐτές;) τῆς γενετικῆς παρέμβασης ἢ πῶς νὰ ἐξαλειφθοῦν ἡ τουλάχιστον νὰ περιορισθοῦν;

‘Η εὐγονικὴ ἀπειλὴ ἀπὸ φαντασίωση γίνεται σιγὰ-σιγὰ ἐπιστημονικὴ ἀπειλή. ’Αναφέραμε στὴν ἀρχὴ τῆς ἔργασίας μας τὴν ἄποψη τοῦ Francis Crick (Nobel Ἱατρικῆς). ’Αλλὰ καὶ αὐτὴ τοῦ J. Glover ὅτι ὑπάρχει περίπτωση «ἡ ἄρνηση τῆς μητέρας νὰ δεχθῇ τὴν ἐκτρωση νὰ ἀποτελῇ καθ’ ἔαυτὴν ἡθικὴ ἐκτροπὴ»⁷ ἢ ὅτι «οἱ γενετικὰ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ ἀποθαρρύνονται ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν παιδιὰ καὶ ὅτι ἡ ἐπιβολὴ ύποχρεωτικῶν μέτρων ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας εἶναι δικαιολογημένη»⁸ δίνουν ἥδη τὸ στῆγμα μιᾶς νέας τάσεως ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν πρόοδο τῆς γενετικῆς μηχανικῆς.

7. Glover. J.: *Causing Death and Saving Lives*, Penguin Press, Harmondsworth, 1977, σ. 145.

8. Harris, J.: «Is Gene Therapy a Form of Eugenics?», Bioethics, 1993.

Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι πιὸ βαθὺ· ὅχι στὸ τὶ θὰ κάνουμε ἢ πῶς θὰ ἐνεργήσουμε, ἀλλὰ τὸ βαθύτερο «γιατὶ» ποὺ κρύβεται στὸ παρελθὸν αὐτοῦ ποὺ τώρα γίνεται ἢ φαίνεται.

Λέει κάπου ὁ Jean Rostand: «Τὸ ὄφελος ποὺ ἀποκομίζει τὸ ἀνθρώπινο εἶδος ὅταν στερεύουν οἱ πηγὲς κακῶν γονιδίων, ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἀτομικὲς δόδυνες ποὺ ἐπιτυγχάνεται ὅταν μειώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν κακογεννημένων, ἀντισταθμίζει ἄραγε τὴ βλάβη ποὺ ἐπιφέρουν αὐτὲς οἱ μέθοδοι στὸ σεβασμὸ τοῦ προσώπου καὶ στὴ φροντίδα μας γιὰ τὴν ἐλευθερία;»⁹

‘Ως τώρα ἡ ἰατρικὴ ἐργαζόταν «ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου». Τώρα πλέον προχωράει ἡ ἐπιστήμη καὶ ἀπειλεῖ πῶς μπορεῖ νὰ εἰσαγάγει τὴν μεταμόρφωση τῆς φύσης τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου καὶ τὴν μορφοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπινου εἶδους. Μιλᾶμε πλέον γιὰ δυνατότητα ἀλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπινου εἶδους.

“Ετσι λοιπὸν ἡ γενετικὴ μηχανικὴ ἀπετεται τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν συνθηκῶν της, τῆς μορφῆς καὶ τῶν νόμων τῆς ἀλλαγῆς. Καὶ τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου (body-cell gene therapy) καὶ τοῦ εἶδους (germ-line gene therapy). Ἀλλάζει τὴν ἴδεα μας γιὰ τὸ τὶ τελικὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τὶ ἡ ὑγεία, τὶ ἡ ἀσθένεια.

“Οταν ἀσχολεῖται κανεὶς μὲ τὰ γονίδιά του, κι ὅχι μόνον μὲ τὸ καθένα ξεχωριστά ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ σειρὰ τους καὶ τὴν διάταξη ὁμάδων καὶ τοῦ συνόλου, ὅταν μπορεῖ νὰ τὰ τροποποιήσῃ, νὰ τὰ μορφοποιήσῃ, νὰ τὰ προσδιορίσῃ, ὅταν ρυθμιστικὰ καὶ ριψοκίνδυνα πειραματίζεται μὲ τὸ εἶναι του, ὅταν μηχανοποιεῖται ἡ ὑπόστασή του μπροστὰ στὸ ὀπτικὸ του πεδίο, ὅταν αἰσθάνεται ὅτι ψάχνοντας τὸ τὶ εἶναι χάνει τὴν αἰσθηση αὐτοῦ ποὺ εἶναι, τότε ἔξαφανίζεται ὁ ψυχισμὸς του (δὲν εἶναι αἰσθήματα ἡ βιώματα ἀλλὰ διάταξη γονιδίων ὁ ἔαυτὸς του. Εἶναι θῦμα μιᾶς σειρᾶς ποὺ ἀλλάζει. Αὐτὸς δὲν ρυθμίζει τὸν ἔαυτὸ του ἀλλὰ ἔχει ρυθμισθῆ ἀπὸ ἄλλους), τότε χάνει τὴν αἰσθηση τοῦ προσώπου του, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτοσυνειδησίας του (αὐτὴ γίνεται μηχανική), τότε ἀμφισβητεῖ αὐτὸ ποὺ νοιώθει ὅτι εἶναι.

“Οταν μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὸ εἶδος (καὶ ὑπάρχουν ἀπειρες ἐπιλογές) — ὥχι ἀπλῶς τὴν μορφὴ του — (κι’ ἐδῶ ὑπάρχουν ἀπειρες ἐπιλογές), τότε νοιώθει πῶς δὲν εἶναι (χάνει τὴν αἰσθηση τοῦ σταθεροῦ) ἀλλὰ εἶναι πολὺ σχετικός. Ἐτσι καταργεῖται ἡ ἐλευθερία καὶ ἐκφυλίζεται τὸ πρόσωπο. Καταντάει συγκρότημα ἀπὸ ζεύγη κανονικὰ διατεταγμένων γονιδίων τοῦ DNA.

‘Η γενετικὴ τοῦ μέλλοντος κινδυνεύει νὰ ὑποκαταστήσῃ τὸν ἄνθρωπο. Μεταβάλλει τὴν ἀρχὴ του ἀπὸ καθοριστικὴ σὲ καθορισμένη. Ἀλλάζει τὴ μορφὴ του ἀπὸ σταθερὴ καὶ ἱερὴ σὲ μεταβαλλόμενη καὶ προγραμματισμένη. Μεταμορφώνει τὸ μέλλον του ἀπὸ ἄγνωστο σὲ μὴ ἀναστρέψιμο καὶ ἀπὸ

9. Rostand, J.: *L' Homme*, Gallimard, 1941.

έλεγμένο σὲ μὴ έλεγχόμενο.

”Αν ἔτσι φτιάξει τὸν ἄνθρωπο θὰ ἔχη ἡ Ἱδια ἀρχή, θὰ ἔχη μορφή, ἀλλὰ τὸ μέλλον της θὰ εἶναι ... νὰ μὴν ἔχη μέλλον. Στὴν ἐπιδίωξή της νὰ κυριαρχήσῃ στὴ ζωὴ θὰ ἔχη καταστρέψη μαζὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. ‘Ο ἄνθρωπος τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἔχει ἐξαφανίση τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

‘Η γενετικὴ μηχανικὴ εἶναι πολὺ πιὸ... μηχανικὴ ἀπ’ ὅσο πρέπει. Γι’ αὐτὸ κινδυνεύει νὰ γίνη ἐλάχιστα γενετική. Μήπως ἀντὶ νὰ ψάχνουμε καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀλλάξουμε ὅλα αὐτὰ τὰ ἄρρωστα γονίδια ἤλθε ἡ ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τὸ γονίδιο ποὺ τόσο μᾶς τρελλαίνει.

